

## Kerkgeeltje 22 april t/m 6 mei 2018

### Parochiekern Onze Lieve Vrouwe Visitatie

**Gegevens Parochie-secretariaat:**  
 Hoefweg 55  
 2665 CC Bleiswijk  
 tel. 010-5212519  
 email: SecretariaatBleiswijk@ParochieChristusKoning.nl  
 Openingstijden: ma-di-do-vrij 10.15 – 11.45 uur  
 (woensdag gesloten)  
 website: www.ParochieChristusKoning.nl  
 kerkdienst terugkijken: www.kerkdienstgemist.nl



### Vieringen:

op zaterdag elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur een viering

op zondag om 11.00 uur een viering

op dinsdag van april t/m oktober om 09.00 uur eucharistieviering in de kerk, daarna gelegenheid met elkaar koffie te drinken

op dinsdag van nov. t/m maart om 09.00 uur eucharistieviering in de pastorie, daarna gelegenheid met elkaar koffie te drinken

In mei en oktober wordt aansluitend aan de dinsdagochtendviering om 09.30 uur het rozenhoedje gebeden.

op de 1<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> zondag van de maand om 15.00 uur Poolstalige eucharistieviering

Zo 22 april 2018	11.00 uur	Woord-en-Communieviering m.m.v. Lesito
		Voorgangers: werkgroep w-en-c vieringen
Gebedsintenties:		Truus Gruntjes
		Helena Petronella Maria Vonk – van der Post
		Adrianus Petrus Johannes Maria Spruit
		<b>Na afloop van de viering koffie drinken in de pastorie</b>
Di 24 april 2018	09.00 uur	Eucharistieviering (in de kerk) na afloop koffie drinken in de pastorie
		Voorganger: Pastor S. Bladowski
Za 28 april 2018	19.00 uur	Eucharistieviering met orgel en samenzang
		Voorganger: Pastor B. Grotaers
Gebedsintenties:		Er zijn geen intenties opgegeven
Zo 29 april 2018	11.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
		Voorganger: Pastor B. Grotaers
Gebedsintenties:		Helena Petronella Maria Vonk – van der Post
		Hans Vonk uit Canada
		Agnes Maria Juliana Ammerlaan
Di 1 mei 2018	09.00 uur	Eucharistieviering (in de kerk), aansluitend rozenhoedje bidden, daarna koffie drinken in de pastorie.
		Voorganger: Pastor S. Bladowski
Vrij 4 mei 2018	19.00 uur	Dodenherdenking m.m.v. het Leeuwerikkor en het Leger des Heils.
		Vanaf 19.40 uur stille tocht richting het verzetsmonument
Zo 6 mei 2018	11.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
		Voorganger: Pastor S. Bladowski
Gebedsintenties:		Wim Groenewegen
Zo 6 mei 2018	15.00 uur	Poolstalige eucharistieviering met doop van Sander den Ouden
		Voorganger: Pastor S. Bladowski

## Doopsel



Door het sacrament van het H. Doopsel wordt in onze parochiegemeenschap opgenomen:

6 mei 2018: Sander den Ouden, zoon van Adré den Ouden en Dorota Bartkiewicz

Dat hij in onze geloofsgemeenschap de weg van Jezus mag leren kennen. Wij feliciteren de dopeling en zijn ouders van harte.

## Kerkproeverij



U kunt zich nog tot 22 april opgeven voor de kerkproeverij, georganiseerd door de gereformeerde kerk, door een mail te sturen naar [kerkproeverij@gereformeerdekerkbleiswijk.nl](mailto:kerkproeverij@gereformeerdekerkbleiswijk.nl).

U kookt en eet met 4 andere kerkgangers (liefst van verschillende kerkgenootschappen) en als afsluiting is er een toetjesbuffet in de Open Hof.

## Meimaand: Maria- en communiemaand



De maand mei wordt van oudsher ook wel Mariamaand genoemd. In deze maand is er bijzondere devotie tot de H. Maagd Maria, de moeder van Jezus.

### **Mariamaand**

De eerste sporen van een maand bijzonder toegewijd aan de verering van Maria komen uit het oosten. Bij de Kopten is het december, bij de Grieks-Byzantijnen augustus. In het westen is de meimaand als Mariamaand een reactie op de heidense feesten die aan het begin van de meimaand gevierd werden. Dit blijkt bijvoorbeeld als in 1579 de heilige Carolus Borromeüs in Milaan speciale Mariadevoties voorschrijft tegen uitlopers van deze excessen. Ook de heilige Filippus Neri bidt in de 16de eeuw met de Romeinse jeugd in de maand mei speciaal tot Maria.

De eigenlijke Mariadevotie is van barokke oorsprong. De jezuiten oefenen er in de 18de eeuw grote invloed op uit, waardoor de devotie tot een volksdevotie uitgroeit.

Oorspronkelijk in de kring van het gezin, religieuze gemeenschap gepraktiseerd,

gewoonlijk rond een versierd Mariabeeld, veroverd de devotie geleidelijk aan het kerkgebouw. Via Italië ontstaat ook in Frankrijk en Spanje een sterke devotie. In Duitsland is er aanvankelijk nog enige reserve, maar omstreeks het midden van de 19de eeuw is de meimaanddevotie verspreid over heel Europa, de Verenigde Staten en in de missie van China. Door de latere missionarissen wordt zij verspreid in alle missiegebieden.

Wij vieren de meimaand door op dinsdagochtend, aansluitend aan de dinsdagochtendviering, het rozenhoedje te bidden.

### **Eerste H. Communie**

De maand mei is traditioneel ook de maand waarin in de parochies het feest van de Eerste H. Communie gevierd wordt. Meestal gebeurt dit op één van de zondagen in mei, vaak ook op Hemelvaartsdag of Eerste Pinksterdag. Dit verschilt per parochie. Aanvankelijk vanaf een oudere leeftijd werd in het begin van de 20ste eeuw door paus Pius X bepaald dat kinderen vanaf hun zevende jaar tot de communie werden toegelaten.

Wij vieren de Eerste H. Communie dit jaar op zondag 27 mei.

## “Muzikale Rozenkrans” in Stompwijk

Op zondag 6 mei 2018 zal vanaf 15.30 uur in de parochiekerk H. Laurentius aan de Dr. Van Noortstraat 88 te Stompwijk Maria op een eigentijdse wijze worden gehuldigd. Door samenzang en koorzang, van klassieke, bekende en hedendaagse Marialiederen brengen we haar hulde. Gastvrouw Marianne Turk neemt u mee door het leven van Maria in de vorm van 5 geheimen van de rozenkrans. En we vragen door gebed om kracht en steun bij moeilijkheden.

Aan deze ‘muzikale rozenkrans’ wordt medewerking verleend door de Petrus-Cantorij uit Leiden, het EMS-koor uit Stompwijk en Sonore uit Zoetermeer.

**De toegang is gratis! En na afloop is er nog een aangename verrassing!**

## Poolstalige eucharistievieringen worden uitgebreid

Vanwege de grote belangstelling voor de Poolstalige eucharistievieringen die elke 1<sup>e</sup> zondag van de maand om 15.00 uur worden gehouden, is op verzoek van de Poolse gemeenschap besloten om met ingang van de maand mei ook op de 3<sup>e</sup> zondag van de maand om 15.00 uur een Poolstalige eucharistieviering te houden. Onze eigen pastor Stefan Bladowski gaat voor in deze vieringen.

## Bedevoarten naar Banneux



Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. Voor informatie betreffende de kosten en het programma kunt u onze brochure raadplegen.

U kunt deze aanvragen bij:

Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan tel. 015 3693148 email: [paula\\_opstal@hotmail.com](mailto:paula_opstal@hotmail.com)

Dhr. G.J. de Bruijn tel. 070 3205872 email: [gerard.debruijn@planet.nl](mailto:gerard.debruijn@planet.nl)

U kunt natuurlijk ook op onze website kijken: [www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl](http://www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl)