

## Kerkgeeltje 17 t/m 31 mei 2020

Secretariaat alleen telefonisch bereikbaar 010-5212519: ma-di-do-vrij 10.15–11.45 uur  
kerkdienst terugkijken: [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)

### Vieringen:

Zo 17 mei 2020	09.15 uur	Eucharistieviering zonder publiek
		Voorgangers: Pastor W. Kuipers en Pastor T. Halin
Gebedsintenties:		Agnes Maria Juliana Ammerlaan
		Paula en Joost Ammerlaan
		Marielle van der Knaap - Zwinkels
		Aad en Wil Vollebregt
		Adrianus Petrus Johannes Maria Spruit
		Barbara Maria Martina van Kester – van der Voort
Zo 17 mei 2020	11.00 uur	Openstelling kerk voor persoonlijk gebed of aansteken kaarsje
		Uitstelling Allerheiligste Sacrament
Di 19 mei 2020	09.00 uur	Eucharistieviering zonder publiek
		Voorganger: Pastor S. Bladowski
Gebedsintenties:		Voor de zieken in onze parochie
Do 21 mei 2020	09.15 uur	Hemelvaartsdag, eucharistieviering zonder publiek
		Voorganger: Pastor S. Bladowski
Gebedsintenties:		Zegen over ons huwelijk
Zo 24 mei 2020	09.15 uur	Eucharistieviering zonder publiek
		Voorgangers: Pastor W. Kuipers en Diaken D. Vrijburg
Gebedsintenties:		Marielle van der Knaap – Zwinkels
Zo 24 mei 2020	11.00 uur	Openstelling kerk voor persoonlijk gebed of aansteken kaarsje
		Uitstelling Allerheiligste Sacrament
Di 26 mei 2020	09.00 uur	Eucharistieviering zonder publiek
		Voorganger: Pastor S. Bladowski
Zo 31 mei 2020	09.15 uur	PINKSTEREN Eucharistieviering zonder publiek
		Voorgangers: Pastor B. Grotaers en Pastor T. Halin
Gebedsintenties:		Catharina Gerarda in 't Veen – Kurver
		Johanna Henrica Antonia Maria Gresnigt – Spithoven
		Mariëlle van der Knaap - Zwinkels
Zo 31 mei 2020	11.00 uur	Openstelling kerk voor persoonlijk gebed of aansteken kaarsje
		Uitstelling Allerheiligste Sacrament

## Uitstelling Allerheiligste Sacrament



Met ingang van heden zal elke zondag van 11.00 – 12.00 uur uitstelling van het Allerheiligste Sacrament zijn.

Tijdens de uitstelling kunnen parochianen zich in gebed verdiepen en heel hun aandacht geven aan Christus de Heer.

## Pinksteractie voor de parochianen

De PCI (parochiële caritas instelling) ondersteunt mensen in moeilijke tijd. Daarom willen de PCI-en een bijdrage leveren en lokaal de ondernemer steunen. We hebben 8500 plantjes (Guzmania Bromelia) die we met Pinksteren aan de parochianen willen aanbieden als een Pinkstergroet en om elkaar een hart onder de riem te steken in deze kwetsbare tijd. We zien een positieve tendens, maar zijn er zeker nog niet.

### **Kom in actie**

Als vele mensen meewillen helpen met bezorgen; bijvoorbeeld 10 plantjes samen met de Morgenster, dan wordt het een haalbare actie. (Meer dan 10 plantjes mag ook...)

### **Aanmelden**

Wil je meedoen? Geef je dan op bij je locatiesecretariaat en dan gaan we een verdeling maken. Een nadere toelichting over hoe te handelen met 1,5 meter afstand, volgt. Dit is niet alleen bedoeld voor de bezorgers van de Morgenster, maar een oproep aan alle parochianen. Vele handen maken licht werk... En dit doen we met en voor elkaar.

PCI – Parochie Christus Koning  
Dick Vrijburg diaken,  
Vragen? Bel 06-55142473.

## Pinksteren - Neerdaling heilige Geest



Na Goede Vrijdag is de verwarring groot wanneer de vrouwen op Paasochtend het graf leeg vinden. Er vinden ontmoetingen plaats waarin Jezus zijn volgelingen zegt zijn boodschap verder te vertellen. Met Hemelvaart is het definitieve afscheid gekomen en blijven de leerlingen nog een tijdje naar boven staren. Ze denken daar de antwoorden te vinden op hun vragen. Dan komt de heilige Geest uit de hemel en daalt over hen neer. Op dat moment vinden zij de

kracht om de draad op te pakken. Met Pinksteren lukt het de leerlingen eindelijk op eigen benen te staan. Plotseling raken ze beziel en ze vinden de woorden om de boodschap van Jezus te verkondigen.

### *Wat staat er in de bijbel?*

‘Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te vertolken gaf.

Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen, die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel. Toen dat geluid ontstond, liep het volk te hoop en tot zijn verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn eigen taal.’