

Kerkgeeltje 30 dec. 2018 t/m 13 jan. 2019 Parochiekern Onze Lieve Vrouwe Visitatie

**Gegevens Parochie-
secretariaat:** IBAN bankrekeningnummers:
Kerkebalans: NL47 RABO 0107 6002 42
Hoefweg 55 Kerkebalans: NL39 INGB 0000 0856 48
2665 CC Bleiswijk Samen Sterk: NL78 RABO 0107 6479 90
tel. 010-5212519
email: SecretariaatBleiswijk@ParochieChristusKoning.nl
Openingstijden: ma-di-do-vrij 10.15 – 11.45 uur
(woensdag gesloten)
website: www.ParochieChristusKoning.nl
kerkdienst terugkijken: www.kerkdienstgemist.nl



Vieringen:

op zaterdag elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur een viering

op zondag om 11.00 uur een viering

op dinsdag van april t/m september om 09.00 uur eucharistieviering in de kerk, daarna gelegenheid met elkaar koffie te drinken

op dinsdag van okt. t/m maart om 09.00 uur eucharistieviering in de pastorie, daarna gelegenheid met elkaar koffie te drinken

In mei en oktober wordt aansluitend aan de dinsdagochtendviering om 09.30 uur het rozenhoedje gebeden.

op de 1^e en 3^e zondag van de maand om 15.00 uur Poolstalige eucharistieviering

Zo 30 dec. 2018	11.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
		Voorganger: Pastor B. Grotaers
Gebedsintenties:		Adrianus Petrus Johannes Maria Spruit
		Grietje Thuis – de Heij
		Petronella Hendrika Maria Verstegen – Janssen
Di 1 jan. 2019	11.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
		Voorganger: Pastor S. Bladowksi
Gebedsintenties:		Adrianus van der Burg en Catharina van der Burg – Kurver
		Maria van der Burg
Zo 6 jan. 2019	11.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. Lesito
		Voorganger: Pastor S. Bladowksi
Gebedsintenties:		Agnes Maria Juliana Ammerlaan
		Overleden ouders v.d. IJssel – Vonk
		Theodora Elizabeth Cornelia Ruijgrok
		Na de viering nieuwjaarsreceptie in het parochiehuis
Zo 6 jan. 2019	15.00 uur	Poolstalige eucharistieviering
		Voorganger: Pastor S. Bladowksi
Di 8 jan. 2019	09.00 uur	Eucharistieviering in de pastorie, na afloop koffie drinken
		Voorganger: Pastor S. Bladowksi
Zo 13 jan. 2019	11.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
		Voorganger: Pastor B. Grotaers
Gebedsintenties:		Jan van der Maas

Overleden

Uit onze parochiegemeenschap is van ons heengegaan:

17 december 2018, Reinilde Cornelia Maria Witkamp-Sinnecker, 71 jaar

Dat zij mag rusten in vrede. Wij hopen dat zij die achterblijven veel troost en kracht mogen ondervinden.

Kerkkantoor gesloten

Op maandag 31 december 2018 is het kerkkantoor gesloten.

Nieuwjaarsreceptie



De locatieraad en pastoraatgroep nodigen u uit om elkaar nieuwjaar te wensen op zondag 6 januari na de viering van 11.00 uur in het parochiehuis. Even gezellig bijpraten over het oude jaar en elkaar het beste wensen voor het nieuwe jaar. We hopen veel parochianen te ontmoeten.

Driekoningen huiszegen

Christus + Mansionem + Benedicat

20 C+M+B 19

Christus + Zegene + Dit huis

Er bestaat een oud gebruik om aan het begin van het nieuwe jaar je huis te laten zegenen. Vaak schreef een priester aan de ingang van ieders huis het jaartal en daarbij de letters C+M+B. Je kunt ook een voorgedrukte kaart ophangen.

Deze letters worden in verband gebracht met de namen die vanuit de traditie aan de wijzen uit het oosten zijn gegeven: Caspar, Melchior en

Balthasar.

Maar deze letters betekenen nog meer. Zij zijn ook de beginletters van de zegentekst "Christus Mansionem Benedicat", vertaald "Christus zegene dit huis".

De letters worden ook in verband gebracht met de drievoudige openbaring van de Heer. Kerstmis is het feest van de openbaring aan alle mensen. Deze openbaring van God wordt gevierd met Driekoningen, bij het feest van de Doop van de Heer en bij het eerste wonder van Christus in Kana. Zo wijzen de letters ook naar deze feesten: de bruiloft in Kana (Cana), de aanbedding van de Wijzen (Magi) en de Doop van de Heer in de Jordaan (Baptisma).

Graag willen we deze traditie in onze parochiekern behouden door de kaarten met de zegen uit te delen aan hen die de viering van het feest van Driekoningen meevieren. Dit zal gebeuren op zondag 6 januari 2019. Aansluitend is er nieuwjaarsreceptie in het parochiehuis. U bent van harte welkom.

De actie kerkbalans gaat weer van start

Actie
Kerkbalans



2019

Kerkbalans 2019: In de tweede helft van januari halen 40.000 vrijwilligers in 2000 kerken geld op voor hun plaatselijke kerk. Dat is hard nodig. Om kerken actieve geloofsgemeenschappen te laten zijn waar leden elkaar ontmoeten in de vieringen en worden bemoedigd en geïnspireerd. Om kerken geloofsgemeenschappen te laten zijn waar de sacramenten worden bediend en waar iedereen altijd – of u nu lid bent of niet- terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor. Geef daarom aan uw kerk. Zodat uw kerk kan blijven bestaan en geven aan anderen.

Geef slim. Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U leest hier alles over op kerkbalans.nl

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk in Nederland. Zij vragen hun leden om jaarlijks te geven voor de lokale kerk. Zodat de kerk kan geven aan anderen.

Wij doen ook weer mee met de actie kerkbalans. Vanaf 21 januari zal er weer een vrijwilliger bij u langs komen met de vraag of u wilt bijdragen aan de financiering van alle activiteiten die in onze kerk ontplooid worden. Wij bevelen de actie kerkbalans van harte bij u aan. Mocht u nu uw bijdrage al willen overmaken dan kan dit natuurlijk ook op NL47 RABO 0107 6002 42. Alvast hartelijk dank voor uw gift!

