

25 april 2021

dag	datum	tijd	Bijzonderheden
Di	27	19.00	Rozenkransgebed, vesperviering
Do	29	13.30	Stille aanbidding
Vr	30	8.55 9.15	Rozenkrans Eucharistieviering
Za	1	19.00	Viering in Pijnacker
Zo	2	11.00	Eucharistieviering
5 ^e zondag van Pasen			
Hand. 9, 26-31		1 Joh. 3, 18-24	Joh. 15, 1-8
Gebedsintenties: Ria Gribnau-v. Paassen, Jan de Winter, Voor de levende en overleden leden van de familie Barenbrug-v.Druten, Catharien Segers-Matse, Jan van der Maarel, Uit dankbaarheid b.g.v. een 60-jarig huwelijk van Piet en Tonny de Vreede.			

In onze parochiekern



Afscheid pastoor Kuipers

Geliefde parochianen,

Binnenkort zal ik de parochie gaan verlaten. De bisschop heeft een beroep op mij gedaan om in de St. Jan de Doperparochie in Gouda, e.o., mijn geboortestad, het pastoraal team te versterken.

Het afscheid gaat samenvallen met mijn 40e diakenwijdingsdag op 3 en 4 juli.

Omdat we nog niet weten in hoeverre de coronamaatregelen versoepeld zijn, zullen we via de website en de nieuwsbrieven bekend maken welke gelegenheid u heeft persoonlijk afscheid te nemen. Het zou mooi zijn als we een parochie-brede viering kunnen houden met een volle kerk.

Met dankbaarheid kijk ik terug op de afgelopen 11,5 jaar. Op de website en in de komende Morgenster kunt u er meer over lezen.

• Dopelingen

Op zondag 2 mei om 13.00 uur wordt Maja Senecka gedoopt.

Op zondag 9 mei om 13.00 uur wordt Zola Ngai gedoopt.

Helaas zijn door de coronabeperkingen de doopvieringen alleen voor familie en vrienden van de dopelingen toegankelijk.

• 2 mei: Oecumenische Meditatieve stilteviering

Er is weer een oecumenische, meditatieve stilteviering op zondag 2 mei, 19.00 uur.

In deze viering, met daarin stiltemomenten, meditatieve muziek, gebed en liederen, deelt een dorp- of stadgenoot enkele persoonlijke woorden en gedachten rond een Bijbelse Tijdgenoot. Dit keer is de Bijbelse tijdgenoot Jozef, de zoon van Jacob die onderkoning werd in Egypte.

Omdat vanwege de lockdown de viering alleen online bij te wonen is, willen we gelegenheid geven om via e-mail voorbeden door te geven. Voor de viering van 2 mei kan dat bij ds. Reinhard van Elderen predikant@pwnootdorp.nl, graag uiterlijk vrijdag 30 april. Bij iedere voorbede wordt in de viering tijdens het kyrië eleison, het 'Heer ontferm u', een kaarsje aangestoken.

De gezamenlijke Kerken Nootdorp-Ypenburg organiseren 6 keer per jaar een meditatieve viering INkeer & INspriatie in de Dorpskerk in Nootdorp, steeds op de 1e zondag van de maand (behalve in januari en april) om 19.00 uur. De vieringen duren ongeveer 45 minuten.

Op dit moment is vanwege de lockdown de viering alleen online bij te wonen en wordt daarin vanwege de coronamaatregelen niet gezongen.

De viering wordt uitgezonden via het YouTube kanaal Dorpskerk Nootdorp, en via www.kerkomroep.nl – zoeken op kerk Nootdorp PKN. En zijn ook achteraf te bekijken en te beluisteren via dezelfde kanalen.

Ieder die zoekt naar een moment van stilte en bezinning is van harte welkom om via YouTube of Kerkomroep deze meditatieve stiltevieringen te volgen.

• Virtueel koffiedrinken na de viering

Mist u het koffiedrinken na de viering ook zo? Helaas kunnen we nog steeds niet in het Parochiehuis koffiedrinken met elkaar. Wanneer dit weer wel kan is nog onduidelijk. Dit heeft een parochiaan doen besluiten om een programma te zoeken waarin we virtueel met elkaar nog even van gedachten kunnen wisselen na de viering in het virtuele Bartholomeus Parochiehuis. Zet na de viering je eigen koffie en bekijk het Actuele Nieuws voor Nootdorp op de Christus Koning Parochie website. Daar vindt u de link en instructies om elkaar in kleine groepen rond de virtuele koffietafels te kunnen ontmoeten. Krijgt u ook al zin in virtuele koffie? Ga dan naar de Parochiewebsite, klik op Nootdorp en ga naar Actueel Nieuws.

• 15 t/m 23 mei: Pinksteractie

Van 15 tot en met 23 mei is de week van de Nederlandse missionaris. Hiervoor zal er weer een Pinksteractie worden gehouden. In een jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengen wij het mooie en zo belangrijke werk van de missionarissen onder de aandacht bij de Nederlandse parochies en andere belangstellenden. 'Geloven in de ander. Samen één missie' is het thema van de Pinksteractie in 2021.

Dit jaar staan pater Peter Daalhuizen, missionaris in Brazilië en Susanne Beentjes, missionair werker in Tanzania centraal. Pater Peter is er voor de lokale bevolking in Minas Gerais. Susanne steunt jonge meiden hun talenten te ontdekken. Vaak zijn zij op jonge leeftijd zwanger geraakt en konden hun school niet afmaken.

• 25 april: Tour of Faith voor jongeren van 16-30 jaar

Op zondag 25 april is er weer een TOF bijeenkomst met de bisschop en vanwege Roepingenzondag is rector Broeders van Vronesteyn te gast. We komen bij elkaar in de H. Liduinakerk in Rotterdam om 15.00 uur voor de Eucharistieviering en het programma eindigt rond 17.00 uur. Eventueel is het online te volgen. Opgeven via de site van het bisdom.

Wist u dat?



Catharina van Siena † 1380, Feest 29 & 30 april

Zij werd geboren in 1347 te Siena als 25e kind van een lakenverver. Op 16-jarige leeftijd trad zij toe tot de tertiariërs van de dominicaner orde. Dat wil zeggen dat zij wel volgens de regel van Sint Dominicus leefde, evenwel niet in een klooster, maar gewoon thuis. Toch werd zij al gauw zo bekend om haar heilige levenswijze, dat velen haar kozen als leidsvrouw en voorbeeld. Adellijke jongeren, oude kooplieden, priesters, advocaten, kunstenaars en soldaten vormden langzamerhand een vaste kring om haar heen. Wat hen in haar boeide was haar heiligheid, haar opgewekte humeur, haar pittige, rake uitspraken en de extases die zij ontving tijdens haar gebed; daar waren velen getuigen van. Zij wijdde zich toe aan de armen van de stad en zij bezat de gave de meest verstokte zondaars tot inkeer te brengen. Zij heeft ruim honderd brieven nagelaten en een geschrift over mystiek, waarvan de kwaliteit zo groot is dat zij in 1970 door paus Paulus VI werd uitgeroepen tot kerkleraar. Sinds 1939 is zij ook patrones van Italië. Daarnaast is zij beschermheilige van haar vaderstad Siena. (Bron: Heiligennet)

Hierom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik mijn leven geef om het later weer terug te nemen. Niemand neemt Mij het af maar Ik geef het Uit Mijzelf. Macht heb Ik om het te geven en macht om het terug te nemen: dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb ontvangen Joh. 10, 18
Willibrordusvertaling