

KERKBERICHT NR.15 (APRIL 2021)
H. JOANNES DE DOOPER TE PIJNACKER



Overledenen 20.02 Theresia Maria Schox
07.03 Hillegonda Helena Krebbekx-van der Horst
12.03 Catharina Gerarda Martina Fransen-Bentvelsen
18.03 Cecilia Maria Catharina Termorshuizen-Haket
29.03 Johanna Clazina Wensveen-van der Stam

STILTECENTRUM

Dagelijks geopend van 09.00 – 18.00 uur

WEEKVIERINGEN EN MISINTENTIES

Ma 12

Di 13

Wo 14 09.00 Eucharistieviering / voorganger pastor Bladowski
* Harry Hoohenkerk

Do 15

Vr 16

WEEKENDVIERINGEN

DERDE ZONDAG VAN PASEN

<i>Eerste lezing:</i> Handelingen 3, 13-15 + 17-19	<i>Tweede lezing:</i> 1 Johannes 2, 1-5a	<i>Evangelie:</i> Lucas 24, 35-48
---	---	--------------------------------------

Za 17 19.00 Eucharistieviering / voorganger pastor Grotaers

Zo 18 09.15 Eucharistieviering / voorganger pastor Grotaers
* Carolus Hendrikus Zeestraten, kleinzoon Stefan en overleden
achterkleinkinderen
* Arnoldus, Anna en Jacoba van Winden

VIERINGEN IN NOOTDORP

Vr 16 09.15 Eucharistieviering / voorganger pastor Grotaers

Za 17 Geen viering

Zo 18 11.00 Eucharistieviering / voorganger Grotaers



Met deze QR-code kunt u met de mobiele telefoon uw gift bestemd voor onze parochie Pijnacker overmaken naar de H. Joannes de Dooperkerk

PCK/Parochiekern H. Joannes de Dooper, Oostlaan 38, 2641 DL Pijnacker		
Website: www.parochiechristuskoning.nl		
VIRTUEEL KERKBEZOEK VIA DE LIVESTREAM (klik op de link – met controoltoets en linkermuisknop) http://www.kerkomroep.nl/?prov.php#/kerken/21189		
Pastores:	Telefoon:	Spreekuur van 16.00-17.00 uur:
Pastor B. Grotaers	06.12778986	maandag
Diaken F.J. Vrijburg	06.55142473	dinsdag
Pastor W.T.M. Kuipers	06.81864539	woensdag
Pastor A.J. Halin	06.81208567	donderdag
Pastor S. Bladowski	06.28312672	vrijdag
Parochiesecretariaat geopend op maandag- t/m vrijdagmorgen van 09.00–12.00 uur	015.3692480	secretariaatpijnacker@parochiechristuskoning.nl
R.K. Parochiebestuur	Bank IBAN: NL92 RABO 0142 8065 52	
Kerkbalans R.K. Parochiebestuur	Giro IBAN: NL19 INGB 0002 5885 11	

BISDOMBLAD TUSSENBEIDE OOK DIGITAAL

Trouwe lezers weten dat het bisdomblad Tussenbeide onlangs in een nieuw jasje gestoken is. Niet meer op krantenformaat maar in de vorm van een handig magazine. Voor kerkgangers liggen altijd exemplaren achter in de kerk klaar, maar nu we niet met veel naar de kerk mogen komen, mist het blad zijn vele trouwe lezers. Geen nood, u kunt het blad ook digitaal lezen via de volgende link op uw computer (klik op de link met controoltoets en linkermuisknop. Tegelijk indrukken.):

<https://www.bisdomrotterdam.nl/documents/saved/hc8c6523cda41f964ab3d763fe4e92563.pdf>

Ook via

<https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/inspiratie-nieuws/vier-pasen-met-tussenbeide-2021>

Maar, zoals bovenstaand vermeld: er liggen ook exemplaren achter in de kerk én in de dagkapel.

WEETJE

Zondag 11 april is Beloken Pasen. Dit is de Nederlandse naam voor de eerste zondag na Pasen (beter: de achtste paasdag). Sinds het jaar 2000 heet deze dag in de Rooms-Katholieke Kerk ook de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. “Beloken” is het voltooid deelwoord van “luiken”, Middelnederlands voor “sluiten”. Beloken Pasen is de sluitdag van het Paasoctaaf, de achtdaagse feestperiode die begint op Paaszondag.

BANNEUX - Maria, Moeder van de Hoop

In Banneux Notre Dame, gelegen in de Belgische Ardennen, verscheen Maria in 1933 aan het schoolmeisje Mariette Beco. Zij maakte zich bekend als de Maagd der Armen. Zij leidde Mariette naar een bron en gaf haar een aantal boodschappen: Ik kom het lijden verlichten, de bron is voor alle natiën en steek je handen in het water. Sindsdien worden pelgrims uit de hele wereld uitgenodigd om dit voorbeeld te volgen en zich door Maria naar de bron te laten leiden: Christus. Wij allen worden uitgenodigd om met ons levensverhaal, met onze dankbaarheid, maar ook met onze zorgen, onze vragen en onzekerheden, via Maria bij de Heer te komen. Zij beloofde immers: “Ik kom het lijden verlichten”.

Het jaar 2021 heeft als thema **Maria als Moeder van de Hoop**. Uiteraard met het coronajaar in het achterhoofd worden we aangemoedigd om even los te komen van onze dagelijkse beslommeringen en ons te herbronnen zodat we hoopvol en verwachtingsvol naar de toekomst kunnen kijken.

Het Banneux Comité van het Bisdom Rotterdam organiseert jaarlijks Eén-, Twee- en Vijfdaagse bedevaarten naar Banneux. Alle bedevaarten zijn geheel verzorgd en worden door een priester of diaken begeleid. In Banneux nemen we deel aan de Internationale Heilige Mis, lopen we de bidweg naar de bron, bidden we de Kruisweg en ontvangen de Pelgrimszegen. Uiteraard is er ook vrije tijd en gelegenheid om over het Heiligdom te wandelen of de winkeltjes te bezoeken. De Vijfdaagse bedevaart is speciaal bedoeld voor mensen die niet zo mobiel zijn en/of verzorging en begeleiding nodig hebben. Tijdens deze bedevaart staat een team van vrijwilligers (brancardiërs, verpleegkundigen en een arts) voor u klaar.

Op dit moment is de datum van de vijfdaagse bedevaart bekend: 3 t/m 7 september. Deze bedevaart wordt begeleid door vicaris Van der Helm en diaken Van Zoelen. Datum uiteraard onder voorbehoud van versoepeling van de reismogelijkheden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paula Opstal, telefoon 015-3693148.