

9 februari 2020

dag	datum	tijd	Bijzonderheden
Di	11	19.00	Vesperviering Rozenkransgebed
Do	13	13.30 20:30	Stille aanbidding Stille aanbidding
Vr	14	08:55 09:15	Rozenkransgebed Eucharistieviering
Za	15	19.00	Geen viering
Zo	16	09.15	Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo

6^e zondag door het jaar

Sirach 15, 15-20

1 Korinthiërs 2, 6-10

Mattheüs 5, 17-37

Gebedsintenties: Piet van der Kraan, Arie en Betsie Oudshoorn-Elderhorst, Catharina Segers-Matse, Voor de levende en overleden leden familie Barenbrug-v. Druten, Maria Alida de Heij-Fontijn, Overl.Ouders Groenewegen-Reijgersberg Nel Corrie en Riet, Adrianus Hermanus Janssen, Joyce Twaalhoven-Ettema, Piet v.d. Loos, Overl.Ouders Hannappel-Strampraad, Joke Le Feber

In onze parochie

Mariabeeld
wordt
gerestaureerd

Nieuwe restauratie gestart

Het prachtige Mariabeeld dat al 65 jaar een mooi plekje heeft aan de voorzijde van de Bartholomeuskerk, moest hoognodig een onderhoudsbeurt krijgen. Dit gaat binnenkort gebeuren maar eerst wordt alle bestaande verf verwijderd en daarna moet het beeld lange tijd drogen.

Daarom is Maria vrijdagmorgen 31 januari door een kraan opgetild en voorzichtig naar de kerk vervoerd. Noud Janssen gaat het 250 kilo zware beeld binnenkort grondig onder handen nemen. Hij gaat bij het verwijderen van de verf zorgvuldig

na welke kleuren het beeld oorspronkelijk had. Het beeld wordt tot op de betonnen ondergrond 'kaal' gemaakt. Noud vertelde vrijdag dat het 'menschoge' Mariabeeld uit 1954 stamt. Het is een kopie van een beeld dat in de Belgische bedevaartsplaats Banneux staat. Het beeld was een geschenk ter ere van het veertigjarig priesterschap van pastoor A.A.H Heijdeman. Hij bedankte voor het kostbare parochiegeschenk om het vervolgens weer over te dragen aan de parochie na een plechtige Hoogmis met een feestelijke optocht met harmonie en vlaggen en wimpels van verenigingsbesturen vanaf de Kortelandseweg. Met de plaatsing van het beeld bracht katholiek Nootdorp een daad van eerherstel aan de H. Maagd, daarmee de destijds afgebroken draad van de Wilsveense Mariaverering weer voortzettend. Maria van Banneux staat bekend als de "Moeder der Armen." (bron: Telstar en archief) foto; feestelijke plaatsing van het beeld op 22 augustus 1954.



• Resultaat Jumbobonnen december 2019

Het resultaat over december 2019 van de Jumbokassabonnen is € 13.243,27 x 0.5% = € 66,22. Aantal bonnen 589 stuks. Hartelijk dank voor het enthousiast inzamelen van de bonnen namens de commissie Fondswerving.

- **24 februari: Eten en Ontmoeten, Hartverwarmend**

U kunt zich aanmelden voor de maaltijd van maandagavond 24 februari. De warme maaltijd bestaat uit drie gangen, soep, hoofdgerecht en een dessert. U bent welkom vanaf 17.00 uur welkom in het parochiehuis, om 17.30 uur begint de maaltijd en eindigt om 19.00u. Voor de liefhebber is er daarna nog eventueel koffie of thee. Opgeven kan tot uiterlijk drie dagen van tevoren via etenenontmoeten@ParochieChristusKoning.nl of via de lijsten achterin de kerk. De kosten bedragen 4,00 euro per persoon.

- **Resultaat klaverjassen februari**

Op 2 februari was het klaverjassen, er waren 48 deelnemers, het nettoresultaat is, € 478,00. Hartelijk dank voor uw deelname.

- **15 maart: Klaverjassen in het Parochiehuis**

Bartholomeuskerk, Veenweg 36, te Nootdorp. De zaal is open om 13.00 en we beginnen om 13.30 uur met klaverjassen. Deelname kost u € 5,00. Tussendoor wordt er een loterij gehouden, een lot kost €1,00. De netto-opbrengst komt geheel ten goede aan het onderhoud van onze Bartholomeuskerk. Info: Piet Mooijman 015-3108379. Email: p.mooijman@ziggo.nl Met vriendelijke groet, Commissie Fondswerving.

- **Boeken in onze bibliotheek**

Wanneer u behoefte hebt aan inspirerende boeken die vaak niet te krijgen zijn in de reguliere bibliotheek, is het goed om te weten dat in de pastorie een kleine collectie spirituele boeken te leen is. Informatie hierover kunt u krijgen via het secretariaat.

Binnenkort

- **27 maart: Op weg naar Pasen (2020) - Kloosterweekend: Ga jij/U mee?**

In het weekend van vrijdag 27 t/m zondag 29 maart 2020; de 5e zondag van de veertigdagentijd organiseert de parochie Christus Koning haar 2e kloosterweekend bij de Birgittinessen in Weert. Meer info volgt o.a. In de Morgenster en via de nieuwsbrieven. Gaat u mee? Schrijf de data alvast in uw agenda. Opgave voor deelname is mogelijk per email joke@laan-online.nl voor 1 maart 2020.

Wist u dat?



Abraham van Haran, † 422, feest februari

Hij was aanvankelijk een toegewijd kluizenaar. Zo zou hij door voortdurende nachtwaken, gebeden, en vormen van versterving, zoals staan en vasten, dermate verzwakt geweest zijn, dat hij zich tenslotte nauwelijks meer kon verroeren. Eenmaal weer op krachten gekomen, ging hij op zoek naar een woonplaats onder de ongelovigen om hen op zijn manier voor Christus te interesseren en te winnen. Hij kleepte zich als handelaar in noten en fruit en ging op weg. In een klein dorp betrok hij een eenvoudig woninkje en begon daar zachtjes zijn gebeden te zeggen, maar juist zo luid dat omwonenden en voorbijgangers het konden horen. Ongerust en vijandig door iets wat ze niet konden thuisbrengen, werden ze agressief en wierpen ze Abraham zelfs van het dak van zijn huisje.

De arme bevolking van boeren en handwerkslieden raakte in paniek van hoge belastingen die werden geheven, maar Abraham beloofde voor hen het volle bedrag van vierduizend goudstukken bij elkaar te brengen. Hij wist het te leen te krijgen van een vermogende vriend. De stemming van de bevolking jegens hem was in één klap helemaal omgeslagen. Ze boden hem een betere woning aan en vroegen hem hun leider te wonen. Zo werd Abraham bisschop van de stad. (bron:Heiligennet)

'Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is.' Mat. 5:16 Willibrordusvertaling